

Keuzehulp LitLab Leesclubs bij paragraaf 13.3 'Een boek kiezen' van *Nieuw Nederlands Literatuur*

Kies een LitLab Leesclub op basis van genre

| Genre | LitLab Thema |
|------------------|---|
| Familie | Familie & identiteit |
| Historisch | Verleden & herinnering |
| Oorlog | Verleden & herinnering |
| Psychologisch | Waan & werkelijkheid Ziek & gezond Kenniss & wetenschap |
| Romantisch | Liefde & macht |
| Sociaal/politiek | Utopie & dystopie Activisme & engagement Migratie & globalisering |
| Spanning | Schuld & criminaliteit |

Kies een LitLab Leesclub op basis van onderwerp

| Onderwerp | LitLab Leesclub |
|---|---|
| Actuele kwesties | Het tegenovergestelde van een mens van Lieke Marsman |
| Andere culturen | Hoe ik talent voor het leven kreeg van Rodaan Al Galidi |
| Andere landen | Onder de paramaribo van Johan Fretz |
| Broers en zussen | Eén mens is genoeg van Els Beerten |
| Coming of age | De belofte van Pisa van Mano Bouzamour |
| Drugs | Efter van Hanna Bervoets |
| Geloof | Dorsvloer vol confetti van Franca Treur |
| Historische gebeurtenissen | En we noemen hem van Marjolijn van Heemstra |
| Homoseksualiteit | Ivanov van Hanna Bervoets |
| Klassiekers uit de Nederlandse literatuur | Turks fruit van Jan Wolkers |
| Leven en dood | Daan & Nadia van Esther Walraven |
| Liefde | Turks fruit van Jan Wolkers |
| Misdaad, geweld en criminaliteit | Schuld van Walter van den Berg |
| Moderne technologie | Klont van Maxim Februari |
| Multiculturele samenleving | Het gym van Karin Amatmoekrim |
| Ouders en kinderen | Tirza van Arnon Grunberg |
| Oudheid | Het wit en het purper van Willemijn van Dijk |
| Psychische aandoeningen | Dagen van gras van Philip Huff |
| Reizen | De mensengenezervan Koen Peeters |
| Sport | Ventoux van Bert Wagendorp |
| Toekomstige werelden | De goede zoon van Rob van Essen |
| Tweede Wereldoorlog | Kinderjaren van Jona Oberski |
| Vriendschap | Ventoux van Bert Wagendorp |
| Waargebeurde verhalen | Hoe ik talent voor het leven kreeg van Rodaan Al Galidi |
| Zeevaart | Gebrek is een groot woord van Nina Polak |
| Zelfdoding | Het smelt van Lize Spit |
| Ziekte en handicaps | Hersenschimmen van J. Bernlef |