

Toen de preek geëindigd was, werd hij vervolgens plechtig gedoopt en kreeg hij de naam Thomas. Die naam hadden zij [degenen die hem doopten] met opzet uitgekozen, omdat hij veel op de apostel Thomas leek. Hij werd namelijk net als die apostel pas overtuigd [van het christendom] toen hij daadwerkelijke bewijzen gevoeld had. Het was waardig om te zien met wat een godsdienstige ijver onze Neger de preek had aangehoord. Dit had grote indruk op de hele gemeenschap gemaakt en sommigen de tranen uit de ogen geperst: dat een mens, geboren en getogen als onwetende heiden, zoveel liefde voor de waarheid en het goede in zich bleek te hebben dat hij doordoor veel christenen beschaamde die tijd in overvloed hadden om die waarheden te onderzoeken.