

Ik heb alleen maar vermaak in een kleine zwarte jongen die ik heb, en die van zeer goede huize en zeer voortreffelijke afkomst is. Ik zou zeggen dat ik nog nooit een mooier, heldhaftiger wezen gezien heb, met een indrukwekkende, beetje stuurse oogopslag. Hij is qua karakter ook groots en moedig: zo gaat het niet met jongens van zijn leeftijd (ongeveer 12 jaar oud) om, maar altijd met oudere jongens. En hij wil ze altijd de baas zijn, in het dansen of wat voor spel ook. Als iemand hem daarop aanspreekt, schrikt hij er niet voor terug om zelfs volwassen jongens voor het hoofd te slaan. En ondanks al die barsheid is hij tegen mij zo beleefd en trouw, dat ik hem liefheb met al mijn hart. Ik zou – als hij een slaaf was – het niet verkeerd vinden een pond goud voor hem te betalen.