

De boekverkoper aan de lezer

De vorige eeuwen hebben goede sier gemaakt met hun Amazones en daar zo veel werk van gemaakt dat er bijna geen plek op de wereld meer is waar nog niemand iets over hen gehoord heeft. En dat is zeker niet onterecht: het is bijzonder om mensen van een teer geslacht, die de natuur alleen geschapen lijkt te hebben om door een kwijnende liefvalligheid en andere verlokkingen de mannen te bekoren, de ruwe daden van de oorlogsgod te zien uitvoeren. Deze stam, die haar roem al vele honderden jaren behouden heeft, is nooit zo ver uitgestorven dat men er zo nu en dan niet nog een nakomeling van gevonden heeft, die wanneer mogelijk mannelijke dapperheid getoond hebben. Haarlem, en ook andere steden, om maar niet voorbij onze landsgrenzen te gaan, kan daarover meepraten. Daar hebben de vrouwen getoond dat ze liever een roemrijke dood sterven dan onder het Spaanse juk te moeten zuchten.

Hoewel er vele voorbeelden door geschiedschrijvers beschreven zijn, zullen er zeer weinigen zijn geweest die door zo'n krachtige drift geleid werden dat ze hun vrouwenkleding de schop gaven en de oorlog in gingen, zoals de Heldin van dit verhaal heeft gedaan. Zij was er niet tevreden mee met alleen te paard, als ruiter, vele veldslagen bij te wonen. Ze wilde ook leren hoe de oorlog ter zee gevoerd werd. Hierbij toonde ze zoveel moed dat zelfs een van de leiders van de Nederlandse vloot naderhand maar bleef zeggen dat als al zijn matrozen zo dapper waren als zij, hij niet bang zou zijn om het met een schip met maar vijftig kanonnen op te nemen tegen het grootste schip dat de zee ooit op haar golven gedragen heeft. Iedereen die in die tijd met haar in dienst was, vertelde vergelijkbare verhalen. Veel van hen leven nu nog en zouden alles in dit boek kunnen bevestigen, zodat niemand er ook maar over hoeft te twijfelen of dit de waarheid is. De waarheid staat wat onder druk door de vele boeken die al over heldinnen verschenen zijn die de waarheid verhullen. Dat soort boeken laten wij aan mensen die zich liever bezighouden met romans, waarin zoveel wonderlijks in staat als in ware verhalen. Hoewel wij ook verzekeren dat in dit verhaal zaken voorkomen die vreemd genoeg zijn om ook bij hen in de smaak te vallen. Iedereen weet dat het fijner is om te lezen over wat waargebeurd is, dan over dingen die slechts voor het vermaak verzonnen zijn. Want hoe mooi die ook mogen lijken, als men er goed over nadenkt, begint men ervan te walgen.

Maar omdat ik geen kwaad wil spreken over andere boeken, en om de vaart erin te houden, zal ik een einde maken aan dit voorwoord en de lezer verzoeken zijn vrije tijd aan dit verhaal te besteden, totdat er weer iets anders (wat al op de pers ligt) voor de dag komt. Vaarwel tot die tijd, en vergeef de drukfouten, die er hier en daar ingeslopen kunnen zijn.