

Terwijl ik noch aan het herstellen was van mijn verwondingen, kreeg de vrouw van de molenaar bij wie ik gehuisvest was enkele familieleden op bezoek voor haar verjaardag. Omdat het gebruikelijk is om dan aan deze mensen een maaltijd aan te bieden, om ze te bedanken voor de gelukwensen die bij zulke gelegenheden gedaan worden, werd daar de eerstvolgende zondag voor uitgekozen, nadat men daar eerst nogal wat op moest aandringen. De vrouw van de molenaar was nogal zuinig. Zonder twijfel zou het ook niet zover zijn gekomen, indien ik niet beloofd had de helft van de kosten te zullen vergoeden, waar ik me toch al een beetje verplicht toe voelde omdat de molenaar mij dikwijls van eten voorzag.

De gasten arriveerden op de afgesproken tijd. Het gezelschap bestond uit zes getrouwde personen en een meisje van zestien of zeventien jaar, de dochter van een handelaar die weer de neef was van mijn gastvrouw. Bij dit meisje werd ik geplaatst, omdat ik voor een jongeman werd aangezien, hoewel ik echter nooit zoiets ben geweest. Tijdens de maaltijd nam ik mijn plicht zeer serieus. Dat wil zeggen, ik bediende haar met alle beleefdheid en praatte haar zo naar de mond dat het net leek of ik inderdaad was waar iedereen me voor aanzag. Hoewel ik dit niet deed met enige bedoelingen anders dan voor de gezelligheid, begon het zoetje, die misschien niet gewend was om zo gevleid te worden, erg veel plezier te scheppen in mijn woorden, wat ze me te kennen gaf door het aanraken van mijn hand en met haar lippen, wanneer ik haar zo nu en dan kuste. Zodra ik dit doorhad, leek het me niet onverstandig om hier een aanslag op te wagen, want het was onzeker hoelang het zou duren tot mijn geld op zou raken en of ik nog een keer zo'n grote buit zou maken. Daarom nam ik me voor dat de gunst van een meisje, wiens ouders eigenaar waren van een goedlopende winkel, mij misschien wel eens van pas zou kunnen komen. Ik liefkoosde haar daarna extra veel. Toen ik haar, en haar ouders, na afloop van de maaltijd naar huis begeleidde, gaf ze me onderweg toestemming om haar zo vaak te komen bezoeken als ik maar wilde, zolang het netjes bleef. Ze voegde deze woorden, "zolang het netjes bleef", toe, zonder te weten dat ze helemaal niet noodzakelijk waren, en dat ik niet voorzien was van hetgeen waarmee vele mensen normaalgesproken meisjes onteren.